

Kerk

27 maart tot 24 april 2020, nr. 3

Onderweg

Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velsbroek



Pasen 2020

Aan alle leden van de wijkgemeente Santpoort



25 maart 2020

En plots zitten we in een ongedachte situatie...

Door het rondwarende corona-virus moet zelfs de kerk gesloten blijven. Geen kerkdiensten meer, geen gespreksgroepen, geen andere bijeenkomsten of activiteiten.

Ook buiten de kerk ligt het leven bijna stil. We worden dringend geadviseerd om zo weinig mogelijk sociale contacten aan te gaan en zo veel mogelijk binnen te blijven. Vooral de ouderen, omdat zij het meeste risico lopen. Velen voelen zich nu opgesloten en kunnen de deur niet meer uit om een boodschap te doen of iemand te bezoeken. Misschien geldt dit ook voor u. En het moeten missen van de zondagse kerkdienst, het koffie drinken erna of al die andere activiteiten die nu zijn afgelast – het kan je eenzaam maken en je het gevoel geven op jezelf teruggeworpen te zijn.

Wat kunnen we hier met elkaar aan doen?

Het belangrijkste is, lijkt me, dat we op een andere manier aan *verbinding* werken.

Dat kan bijvoorbeeld door de telefoon te pakken en anderen te bellen. Niet alleen familieleden of vrienden, maar ook mede-gemeenteleden. Een kaartje sturen kan ook van grote betekenis zijn in deze tijd van sociale afstand en binnen blijven

Daarnaast mag u mij altijd bellen. Ik kan het me namelijk goed voorstellen dat u behoefte hebt aan een gesprek om zo uw gedachten en gevoelens eens kwijt te kunnen. Als ik niet opneem, spreek dan een berichtje in zodat ik terug kan bellen. Mijn telefoonnummer is: 023- 5834656.

- En tot slot: Met uw angst, boosheid en verdriet kunt u verbinding zoeken met de Eeuwige, over wie we lezen (bijvoorbeeld in psalm 139) dat Hij ons kent en weet wat in ons is, en ons rust wil geven. Lees af en toe maar eens uit dat mooie Psalmenboek, vol menselijke emoties, emoties die ook nu zo'n grote rol spelen. En ontdek hoe die hanteerbaar kunnen worden, wanneer je je hart openstelt voor Zijn rust brengende aanwezigheid.

En straks wordt het Pasen! Licht, Leven en Liefde overwinnen. Laat dat geloof ons vertrouwen voeden, dan worden het 'gezegende' Paasdagen.

Met een liefdevolle groet, ds. Gilda Polderman, 023- 5834656, gildapolderman@planet.nl

Mededelingen vanuit de wijkkerkenraad Santpoort

Kerkdiensten: In de komende weken zullen we in de Dorpskerk video-opnames maken van korte diensten die u via het internet kunt bekijken. Zo kunt u toch nog 'aanwezig' zijn in onze mooie, vertrouwde Dorpskerk. Er zullen opnames gemaakt worden van de diensten op de zondagen 29 maart en 5 april (Palmpasen), van de drie vespers op 6, 7 en 8 april en de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasmorgen. Als u gaat naar www.dorpskerksantpoort.nl kunt u op het tijdstip dat de dienst in de kerk zou zijn geweest, de opname vinden.

Pastorale activiteiten: Als u behoefte heeft aan een praatje of bijvoorbeeld iemand nodig heeft om een boodschapje voor u te doen, dan kunt u contact opnemen met Fija Borst. Zij is in deze periode de pastorale contactpersoon voor de wijkgemeente Santpoort (fijaborst@kpnmail.nl, 023-5375071). Leden van de bezoekgroepen zullen proberen telefonisch in contact te blijven met oudere gemeenteleden. Ook ds. Gilda Polderman zal contact zoeken met gemeenteleden en is bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek met haar.

Openstelling Dorpskerk: Iedere zaterdag is de Dorpskerk geopend van 11.00 tot 12.00 uur. U kunt daar dan in stilte, en op gepaste afstand, zitten, een kaarsje aansteken, bidden...

Op woensdagavond 25 maart en 1 april zullen de kerkklokken weer geluid worden, dan zal ook de kerk van 19.00 tot 20.00 uur open zijn.

Met een hartelijke groet, Martine Roomer (voorzitter)

Aan alle leden van de wijkgemeente Velsbroek



25 maart 2020

Beste mensen,

Het zijn bijzondere en onzekere tijden. Nog niet eerder is het gebeurd dat kerken gesloten worden en zelfs Pasen niet gevierd kan worden met elkaar. Mensen moeten thuisblijven, familie mag elkaar niet opzoeken, alleenstaanden raken geïsoleerd. Ineens dringt het zich op dat we sterfelijke mensen zijn en dat het leven minder maakbaar is dan we dachten. Tegelijk geeft dat weer een nieuw besef hoe bijzonder leven eigenlijk is, hoe kostbaar ieder mens. Hoe dankbaar zijn we voor al die mensen die zieken behandelen, die zorg verlenen, beleid maken, producten leveren, winkels bevoorraden, veiligheid bewaren, zorgen dat er licht is en warmte, dat er nieuws is en informatie. Leraren die op afstand lessen moeten ontwikkelen, wetenschappers op zoek naar een vaccin, ouders die hun kinderen thuis opvangen. Laten we hen steeds in onze gebeden bewaren, dat zij gezond mogen blijven en geïnspireerd.

Natuurlijk ben ik als uw predikant ook pastoraal beschikbaar. Niet voor bezoek (dat wordt ontraden, behalve in noodsituaties en voor uitvaarten) maar wel telefonisch. Dus schroom niet om even te bellen als het u allemaal wat teveel wordt.

Pasen vertelt ons van hoop. De hoop dat het lijden niet het laatste woord heeft. De hoop op opstanding uit de dood. De hoop dat deze corona crisis niet alleen lijden brengt maar ook verandering. Misschien wel verandering hoe we met de aarde omgaan, met elkaar, verandering in hoe we de economie inrichten, verandering in onderlinge solidariteit en zorgzaamheid. En samenwerking, over de grenzen van de landen heen. Moge dit het gebed zijn van ons allen: *God, laat dit wereldwijde lijden meewerken ten goede, tot inkeer en verlossing. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, amen.*

Met een hartelijke groet, ds. Marianne Vonkeman (023-8223720 / 06 24570065)

Vanuit de wijkkerkenraad het Kruispunt

Als kerk willen we proberen om er te zijn voor elkaar. Daarom zullen we elke zondag nog steeds een dienst uitzenden. We hopen dat het via de kerktelefoon (www.kerkdienstgemist.nl) kan blijven gaan, maar in ieder geval ook via facebook live. Om 9.30 uur zal er op de facebook pagina van het Kruispunt een uitzending zijn. Als je op dat moment ook meekijkt en een 👍 geeft, dan kunnen we van elkaar zien dat je er ook bent. Maar ook op andere tijdstippen zijn de video's te zien. De eerste staan er al op. Ook als je zelf geen facebook hebt, kun je kijken via www.facebook.com/KruispuntVelsbroek. De maandagavonds, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake, en Paasmorgen zullen we live streamen of van tevoren opnemen en dan uitzenden op de gebruikelijke tijden. Op de website van de kerk: www.kruispuntvelsbroek.nl staat het laatste nieuws.

Verder willen we in deze tijd van Corona ook telefonisch contact met elkaar houden en zeker met onze ouderen. Alies Passchier wil vraag en aanbod van onze gemeente coördineren. U moet dus zelf wel even een signaal geven als u niet al gebeld bent. We hebben niet alle telefoonnummers!

U kunt haar met uw antwoord op deze vragen bellen of mailen: *Wilt u enkele malen per week gebeld worden? Wilt u zelf enkele malen per week iemand bellen of meedoen in een telefooncirkel? Wilt u graag iemand die boodschappen voor u doet? Kunt u een ander helpen met boodschappen? Heeft u behoefte aan iets anders?* Laat u dit weten aan ons, dan gaan wij voor u aan de slag.

Alies Passchier, 06-12218039 alies.passchier@gmail.com

Gods zegen, namens de wijkkerkenraad, Heili Heinink (voorzitter)

Gedicht

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er is paniekaankoop.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.

Maar

Ze vertellen dat ze in Wuhan na zoveel jaren lawaai
weer de de vogels kunnen horen zingen
Dat de lucht na een paar weken rust
niet langer dik met dampen is
maar helder en blauw.

Ze vertellen dat ze in de straten van Assisi
mensen horen zingen voor elkaar
en hun ramen openhouden
zodat degenen die alleen zijn
de geluiden van familie om hen heen kunnen horen.

Ze vertellen dat een hotel in het westen van Ierland
gratis maaltijden bieden en bezorgen aan huis.
En vandaag was een jonge vrouw die ik ken
 bezig met het verspreiden van flyers
met haar nummer door de buurt
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen...

En kerken, synagogen, moskeeën en tempels
bereiden zich voor om mensen te verwelkomen
en onderdak te bieden aan daklozen, zieken
en vermoeiden.

Over de hele wereld vertragen en reflecteren mensen
Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe
manier
naar hun burens, en over de hele wereld worden
mensen

wakker met een nieuwe realiteit.
Hoe groot we echt zijn.
Op hoe weinig controle we echt hebben.
Over wat er echt toe doet.
Liefde en van elkaar houden.

Dus we bidden en we herinneren ons dat
Ja, er is angst
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er is paniekaankoop
maar er hoeft geen gemeenschap te zijn.
Ja, er is ziekte
maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn.
Ja, er is zelfs dood
maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.

Wees dus bewust van de keuzes
die je maakt om nu te leven.
Adem vandaag.
Luister achter de geluiden van je paniek
en hoor de vogels zingen weer!
De lucht klaart op!
De lente komt eraan!
En we zijn altijd omgeven door liefde!

Open de ramen van je ziel!
En hoewel je misschien niet
de lege straten aan kan raken:
Zing!

© Richard Hendrick (Brother Richard)

Ierland, 13 maart 2020

Foto voorpagina:

Liturgisch bloemstuk in de Dorpskerk op 8 maart, in het Kruispunt was dezelfde schikking. Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintbol met een groen groeipunt. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar.



Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

Het was net alsof ik binnenstebuiten werd gekeerd. Alsof mijn lichaam 'binnen' zat en mijn binnenste 'buiten' was geworden. En ik werd opgenomen in licht en verrukking. Het valt haast niet te beschrijven. Het was alsof ik onder water was, in een andere wereld waar men een ander lichaam nodig heeft om te kunnen leven en communiceren. Ik was en Jij was - licht als mist dat zich krult om mij heen, een spel van tederheid en doldwaas plezier, zwemmend, koppeltje-duikend, doordringend en uitgaand. Ik bewoog mij in Jou - of was het weer andersom? Binnenstebuiten trad ik Je binnen. De aarde en mijn lijf droeg ik in mij met mij mee, het was de grond en het ankerpunt, de vaste kern van mijzelf. Mijn 'buitenkant' stroomde en vloede in samenspraak met Jou zonder woorden. We lachten zo veel zo vrij.

Dit is een notitie uit mijn dagboek van zo'n 30 jaar geleden. Het gebeurde tijdens een meditatieve bijeenkomst en ik ben het nooit vergeten. Altijd als ik het paasverhaal uit het evangelie van Johannes lees, moet ik hieraan denken. Johannes legt in zijn evangelie veel de nadruk op de Heilige Geest. Als Jezus sterft, dan schrijft Johannes: "Hij boog zijn hoofd en gaf de geest". (Joh.19:30). En in het volgende hoofdstuk, als de opgestane Jezus verschijnt aan zijn leerlingen en hen begroet, gebeurt er dit: "Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de Heilige Geest'" (Joh. 20:22).

Het sterven van Jezus (Pasen) is het geven van zijn geest (Pinksteren). In de christelijke traditie zijn deze gebeurtenissen

uitgespreid over een periode van 50 dagen, in het ritme van het kerkelijk jaar. Maar bij Johannes valt Pasen en Pinksteren op één dag. Jezus keert zijn leven als het ware binnenstebuiten. Wat hem bewoog, zijn diepe geestdrift, de goddelijke drive waar Jezus uit leefde - dat werd uitgeademd, het kwam naar buiten, op het moment dat hij stierf. Het werd hem niet ontnomen maar hij gaf het. Dat is later in de traditie uitvergroot en vormgegeven in het Pinksterfeest.

Binnenstebuiten keren op het moment dat je sterft. Je diepe wezenlijk zelf, dat je ooit ontving en dat je hebt vormgegeven in de loop van je bestaan, dat komt als geestkracht naar buiten. En buitenste binnen keren: je aardse lichaam en werkelijkheid naar binnen, als de drager van de unieke identiteit die jou jÓu maakt. Misschien is dat wel wat er gebeurt als we doodgaan.

Maar Pasen is niet alleen hoop voor later. Het is ook hoop voor nu al. Die ervaring van 30 jaar geleden heb ik ook leren verstaan als een uitnodiging om meer naar buiten te komen met wat mij beweegt: om mijn geest nu al iets meer 'uit te ademen'. En om de hokjes en vakjes die mij afschermen van anderen, los te laten. Geen gepantserd ego maar van hart tot hart contact maken. Waarom zouden we wachten met eeuwig leven totdat we dood zijn?

Ik wens u allen een gezegend Pasen!





Hoopvolle hulpverhalen in dagelijkse tv-programma Nietalleen.nl

25 mrt 2020

Meer over Coronavirus

Midden in de coronacrisis staan mensen voor elkaar klaar. Vanaf woensdagmiddag laten de Protestantse Kerk en de EO iedere werkdag om 16.45 uur beelden zien van acties in Nederland en daarbuiten.

EO-presentator Bert van Leeuwen: "Het zijn hoopvolle verhalen in tijden van stress en angst." Hij presenteert het programma vanuit zijn eigen huis. EO-presentator Anne-Mar Zwart is via de webcam in contact met Bert en houdt de kijker op de hoogte van de initiatieven die op gang komen via het platform #Nietalleen.

Over #Nietalleen

Met #Nietalleen verbinden o.a. de EO en de Protestantse Kerk talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij de aanvrager in de buurt. Zo bieden de organisaties anderen een plek om elkaar te helpen, want: je bent #Nietalleen. Het platform is te bereiken via www.nietalleen.nl en 0800-1322.

Vraag en aanbod stromen binnen

Bij het belteam #Nietalleen dat de Protestantse Kerk in Nederland heeft ingericht stromen de hulpvragen en het hulpaanbod binnen. Mensen bieden aan te koken en eten voor de deur te zetten, anderen vragen of iemand boodschappen wil ophalen voor hen. Het belteam koppelt vraag en aanbod aan elkaar.

Vanaf woensdag 25 maart, iedere werkdag om 16.45 uur bij de EO op NPO 1



Geen activiteiten tot eind april

Gezien de adviezen van onze overheid hebben onze Kerkenraden besloten de kerkdiensten en andere activiteiten in onze kerkgebouwen tot en met in ieder geval zondag 19 april te laten vervallen. U wordt apart bericht als de termijn langer wordt.

Bericht van de predikanten

Het is ingrijpend om op zondagochtend geen kerkdienst met elkaar te houden. Voor velen is het een vaste gewoonte om iedere zondag bijeen te komen en gezamenlijk het geloof te beleven. Verdrietig is het dat dat nu niet kan. Verdrietig is het ook dat de ontmoeting met elkaar, ná de kerkdienst, niet plaats kan vinden. Zeker voor degenen die hiernaar uitzien omdat contact met anderen zo belangrijk is. Maar ook omdat we juist in deze onzekere en angstige tijd elkaar nodig hebben.

Laten we elkaar opzoeken waar dit nog kan, elkaar bellen, voor elkaar bidden. En laten we vasthouden aan ons geloof dat de Eeuwige ons niet en nooit loslaat.

Wij kunnen ons voorstellen dat u het fijn zou vinden om een dominee te spreken. Als u een gesprek met één van ons wilt, laat het dan weten. Wij willen er voor u zijn.

Met een hartelijke groet, uw predikanten

Marianne Vonkeman en

Gilda Polderman

(telefoonnummers en emailadressen op pag. 26)

In Memoriam Rie van der Molen

Op 2 maart is in alle rust overleden Hendrika van der Molen - Spijkerman, Rie, zoals we haar hier noemden. Ze woonde lang in de Hofstede, maar na een val waarin ze haar heup brak, ging dat niet meer. In Huis ter Hagen is ze overleden na een kort ziekbed. Ze was al jong weduwe, haar man was 49 jaar toen hij na een lange periode van kanker overleed. Henk, de jongste van haar drie kinderen, woonde toen nog thuis. Het was allemaal niet makkelijk. Rie had van jongs af aan gezondheidsklachten en de kinderen moesten altijd al erg veel thuis doen. Folkert, haar man, had haar op handen gedragen en nu stond ze er alleen voor. Maar met hulp van haar kinderen zette ze door en werd zelfredzaam. Soms voelde ze zich tekort gedaan door het leven, door anderen, en soms ook door God. Daar praatten we dan samen over. Ze genoot ervan dat ze kinderen en later kleinkinderen kreeg, die riepen haar zorgzaamheid en plagerigheid op, haar beste kanten. En haar kookkunsten, want die had ze. Rie stapte op de dingen af en maakte nieuwe vriendinnen, ook toen ze verhuisde naar Velsersbroek. Ze bezocht lang mensen in Huis ter Hagen, de gesprekskring en tot voor kort de ouderenmiddagen. Ze vond het vreselijk dat ze niet meer in de Hofstede kon blijven. Maar ze paste zich toch weer aan. *Veilig in Jezus' armen*, dat moest er op haar begrafenis klinken, had ze gezegd. Met warmte en met dit lied hebben we afscheid van haar genomen, maandag 9 maart op Duinhof. Haar nagedachtenis zij tot zegen.



Ds. Marianne Vonkeman



'Wereldmaaltijd' op 8 maart in het Kruispunt



Bij de kerkdiensten (let op plaats en tijd)

- 29 maart 9.30 uur - **VERVALLEN**
- 5 april 9.30 uur - Palmпасen, m.m.v. Gospelkoor Get Together Again en Palmпасenstokken maken voor de kinderen
- 9 april 19.30 uur - Witte Donderdagviering, we vieren de instelling van het avondmaal
- 10 april 19.30 uur - Goede Vrijdagviering, overdenking van het lijden en sterven van Christus
- 11 april 21.00 uur - Paaswake, met doopgedachtenis, avondmaal en lichtviering, met medewerking van het Kruispuntkoor
- 12 april 10.00 uur - Paasmorgenviering m.m.v. het Kruispuntkoor, kindernevendienst
Voorganger in de diensten van deze paasweek is ds. Marianne Vonkeman
- 19 april 9.30 uur - ds. Ben de Boer. We verwelkomen opnieuw onze eerste predikant!
- 26 april 9.30 uur - ds. Marianne Vonkeman, afscheid en bevestiging ambtsdragers
Na de koffie: lezing over duurzame kleding (zie elders)
- 3 mei 9.30 uur - ds. Kick Bras

Bevestiging en aftreden ambtsdragers

26 april nemen we afscheid van Lieke van Beek die er nu twee termijnen op heeft zitten als wijkouderling. Helaas hebben we nog geen opvolger gevonden. Diaken Ton Zaal treedt eveneens af. Alies Passchier zal hem opvolgen, als u daar mee instemt. Zij zal die zondag bevestigd worden. Daar zijn we blij mee!

Creatieve meditatie in de 40-dagentijd

Op maandag 30 maart om 19.30 uur biedt Simone Blom weer een creatieve workshop aan rond het 40-dagen thema: Sta op! Daar moet je je wel even voor aanmelden i.v.m. de materialen.

Pasen

De Paasweek vormt het hart van het kerkelijk leven. Alles komt erin samen. God en mens, vriendschap en verraad, moed, lafheid, vertrouwen, wanhoop, eenzaamheid en verbondenheid, dood en leven, het lijden van de wereld en het geloof van een enkeling. Dit samen in woord en gebaar vieren, dat maakt deze week tot één van de kostbaarste in het jaar. Het Kruispuntkoor zal enkele liederen uit de Mattheuspassie ten gehore brengen in de Paasnacht en op Paasmorgen. Annet en Gré zorgen weer voor liturgische bloemstukken (zie foto voorpagina).

Terugblik

Zondagmiddag 1 maart van 15-17.15 uur was er een bijeenkomst rond "Groene Kerk in een groene wereld" voor gemeenteleden uit de kerken van Haarlem en omgeving. Zo'n 50 mensen hoorden over 'groene' theologie van Kick Bras en deelden ideeën en ervaringen uit. Ook de infostands werden zeer gewaardeerd. Dank aan onze eigen Groene werkgroep, die zich bewonderenswaardig presenteerde.

De weduwe van een iconen schilderende collega mailde met het aanbod van een iconendrieluik. De beheercommissie besloot dat het mooi zou passen op de kale wand in het



Kruispunt. En daar hangt het nu. Het is een Deësis. Dat wil zeggen: een gebedsikoön (Deësis betekent zoiets als voorbede). In het midden staan Maria en Johannes de Doper naast Christus op zijn troon. Ze heffen hun handen in gebed voor ons. Aan beide kanten staan grote engelen: Gabriël en Michaël. Ik moet zelf even wennen, hoewel ik veel van iconen houd. Een sobere kerkruijnte heeft iets heel rustgevents. Toch heeft het ook wel wat, zo'n aandachtspunt aan de muur.



De gezamenlijke maaltijd van Kruispunt, Dorpskerk, Hart voor Velsbroek en de tienerkookclub was heel geslaagd.

Lekker eten, zang van gospelzangeres Hannah (en Rieke) en veel gesprek. En wat een afwas!! Dank aan het organiserende team Joke, Alies, Heleen, Ton, Bert, Margriet, Gré en Cees. En

aan iedereen die iets lekkers meenam, met name de tieners onder leiding van Elza en Berta.



Onder de Pannen zoekt nog steeds!

Welke enthousiaste personen willen de kookclub Onder de Pannen voortzetten? Het is voor en met kinderen die op de middelbare school zitten van 12-15 jaar en woonachtig in Velsbroek (met een enkele uitzondering). Maar nu... wil ik er zelf na drie jaar de pollepel doorgeven. De club is te leuk om niet voortgezet te worden!!

Daarom zoeken we twee of drie mensen die het leuk vinden om met jongeren te koken en te kletsen. Er kan meegedraaid worden en je kunt er ook je eigen draai aan geven. Komende data zijn: 19 april en 7 juni. Het nieuwe seizoen zou dan starten in september 2020. Elza heeft aangeboden om mee te blijven koken als 'inval' maar we zoeken



mensen die affiniteit hebben met de doelgroep en echt de kar willen trekken! Wil je een keer meedraaien neem dan contact op met Berta Menger, 06-39770010 of stuur een mailtje naar berta.menger@kpnmail.nl. Het zou echt jammer zijn als deze club enthousiaste jongeren zou stoppen...

Hartelijke groet namens de kookdames Elza en Berta

Hart voor Velsbroek

Dankzij veel hulp kon de Alphacursus (introductie op het christelijk geloof) op 2 februari van start gaan in de zaal van Buitengewoon. De gastvrouwen zorgen voor een goede sfeer en de kokers bereiden heerlijke maaltijden. De deelnemers komen met boeiende vragen, waardoor er goede discussies ontstaan. In een open sfeer wordt er met elkaar over het christelijke geloof gesproken. We zijn nog lang niet uitgepraat. Er staan nog vijf avonden op het programma en een kort weekend weg.

Freek Kruijff

Ondertussen is er een opvolger voor Mark gevonden, met veel ervaring en enthousiasme voor pionieren. De komende tijd zal ze worden voorgesteld aan de klankbordgroep en zullen de besprekingen rondom haar aanstelling afgerond worden.

Te zijner tijd komt ze zich natuurlijk ook aan het Kruispunt presenteren.

25-jarig Kruispunt jubileum

Inmiddels is er een groepje mensen gestart met het samenstellen van een glossy. Interviews, geschiedenis, activiteiten, inhoudelijke stukjes, cartoons, van alles wordt verzameld. En we gaan op zoek naar wat extra adverteerders. Misschien heb jij een bedrijf dat een mooie advertentie wil plaatsen? Neem contact op als wij dat niet al gedaan hebben! 6 september hopen we de glossy klaar te hebben en dan verspreiden over heel Velsbroek. Dat moeten we wel met zijn allen gaan doen natuurlijk. Een voorbereidingsgroep buigt zich over de jubileumviering van 6 september, samen met ds. Ben de Boer, voor wie het ook een 25-jarig jubileum is. Ook komt er een viering samen met de parochie en het Naaldkoor, op 13 september. 11 oktober tenslotte vieren we met het Christelijk Mannenkoor IJmuiden dat zij eveneens al 25 jaar komen zingen in het Kruispunt.

Persoonlijk

Ik ben op maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar, soms op donderdag. Als u het op prijs stelt als ik langs kom, laat het s.v.p. weten. Dan maken we een afspraak. Ik heb veel zin in Pasen, altijd een bijzondere tijd. Om samen met jullie die reis te maken van donker naar licht, in woord, lied en gebaar.

*Alvast een gezegend Pasen toegewenst,
Marianne Vonkeman*

Bedankt!

Lieve mensen van het Kruispunt, ik vind het zo fijn dat ik altijd gehaald word voor de kerkdienst en andere activiteiten in de kerk. Daar wil ik u hartelijk voor bedanken, want u weet niet half wat dat voor mij betekent.



*Nogmaals heel hartelijk bedankt!
Hanneke Collet*



Wij zijn midden in de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en omkeer, en ook van vasten en matigen. De burgemeester van Tilburg sloot hierbij aan in zijn oproep aan de Brabanders voorlopig rustig aan te doen, niet naar feestjes te gaan, zo weinig mogelijk te reizen en nieuwe contacten te mijden. Dit alles om het corona-virus een halt toe te roepen.

Wij allemaal worden gevraagd om ons op dit vlak in te zetten voor elkaars welzijn. In Trouw (11 maart) stond een lezenswaardig artikel waarin de vraag besproken werd of wij als individu nog wel solidair kunnen zijn met het geheel. Kunnen wij nog wel offers brengen voor het collectief? De twee filosofen die daarover in gesprek gaan, stellen dat het corona-virus ons eraan herinnert hoezeer ons leven verweven is met dat van anderen, dat onze adem zelfs de ander ziek kan maken. En dat die ervaring mensen er toe brengt zich in te spannen om de adviezen van het RIVM te volgen en zich verantwoordelijk te voelen voor de ander. Misschien dat deze crisis dan toch ook iets goeds voortbrengt?

Ook in de kerkdiensten hebben we een aantal maatregelen genomen, zoals het vermijden van elkaar de hand te geven en de collecte te houden bij de uitgang, zodat de collectezakken niet rond gegeven hoeven te worden.

Laten we zo, ook in ons persoonlijk leven, solidair zijn met de samenleving, en door onze manier van leven een bijdrage leveren aan het indammen en bestrijden van deze ziekte. Ook ná de Veertigdagentijd.

We denken ook aan mensen dichtbij, in onze gemeente, die ziek zijn, een operatie hebben moeten ondergaan, zich eenzaam en alleen voelen, geconfronteerd worden met kwetsbaarheid en eindigheid. We staan om hen heen met onze gebeden.

Terugblik

Op 10 maart zijn we met een kleine groep bij elkaar geweest om de kerkdienst van de zondag daarop door te spreken. We hielden ons vooral bezig met de Bijbeltekst die voor die zondag op het Oecumenisch Leesrooster aangegeven stond: de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw aan de put van Jakob. Wat is het mooi om al pratend dingen op het spoor te komen. Ineens begint de tekst te leven en te spreken. Zou Jezus niet aan de put van elk mensenleven zitten en 'levend water' willen geven aan hen die midden in de dorheid en droogte van het leven zitten – zo iets komt ineens op en zet je aan het denken over je eigen leven en wat je geloof in God daarin kan betekenen.

U bent van harte welkom om ook een keer deel te nemen aan een dergelijk voorbereidingsgroepje. De eerstvolgende keer is op maandagochtend 11 mei, de kerkdienst van 17 mei zal dan worden voorbereid. Graag wel even aanmelden, zodat ik weet hoeveel mensen ik kan verwachten.



Verder terug kijkend maak ik nog melding van twee gezamenlijke maaltijden. Op zondagavond 8 maart kon worden aangeschoven bij een Happy Meal! Een prachtige gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Santpoorters én Velsbroekers aan één maaltijd, waar we ook nog eens allemaal heel 'happy' van werden!!

De andere maaltijd was op een donderdagochtend (13 februari). We konden met elkaar genieten van een heerlijke stampot. Voorafgaand bogen alle aanwezigen zich over quizvragen over bekende liedjes. En natuurlijk, dat kon niet uitblijven, deze bekende liedjes werden vervolgens met verve gezongen! (zie bijgaande foto's)

Als u dit leest, is de ochtend achter de rug waarop Wim Westerman vertelt over Chinese familierelaties (12 maart).

Vooruitblik

Woensdag 25 maart **vervalt** Lebjib.

leb-jib

Het thema voor de nieuwe serie is 'Christendom'. De eerste keer dat het wel doorgaat gaan we eerst met elkaar eten, we doen een vrolijke quiz met kennisvragen om de bestaande kennis te testen, en spelen een kennismakingsspel om zo nog meer over elkaar te weten te komen. De volgende twee avonden zal er veel aan de orde komen via filmpjes, teksten en verhalen over het christelijk geloof. Over de laatste keer bezinnen Joyce en ik ons nog, maar dat wordt vast weer een leuke en interessante afsluiter!

Alle jongeren vanaf einde basisschool tot in de middelbare schoolleeftijd zijn welkom! Dus als je mee wil doen: laat het weten.

Donderdag 2 april bent u welkom voor een Passie-/Paasviering plus lunch in de ontmoetingsruimte van onze kerk. Aanvang 10.30 uur.

Dezelfde dag, maar dan 's avonds om 19.00 uur, komt een gespreksgroep bij elkaar van vier vrouwen. We bespreken altijd een stukje van een Bijbelboek en proberen dat te betrekken op ons eigen leven. Al pratend wordt er ook veel persoonlijk gedeeld.

Als je mee wilt doen, kan dat! Laat het weten. Ook mannen zijn overigens welkom.

Op zondag 5 april vieren we Palmpasen. De kinderen mogen Palmpasestokken maken, waarmee ze in een feestelijke optocht de kerk binnen komen.

Daarna begint de Stille Week. Maandag, dinsdag en woensdag bent u van harte welkom bij de vesper, van 19.30 – 20.00 uur. Een half uurtje stilte, rust, leegte in ons soms zo drukke leven.

Het doet een mens goed.

Natuurlijk wordt u ook van harte uitgenodigd bij de Witte Donderdag- en Goede Vrijdagviering.

Extra aandacht wil ik vragen voor de Paaswake op zaterdag 11 april, aanvang 21.00 uur. Het zal wat anders zijn dan gebruikelijk - probeer eens te komen om het mee te maken.

De viering zal bestaan uit drie onderdelen: duisternis - schemering - licht. Een (klein) aantal Bijbellezingen zal ons meenemen richting het licht van Pasen. En als dan eenmaal het Paasevangelie klinkt, juichen we het met elkaar uit: 'U zij de glorie, opgestane Heer!' en: 'Christus onze Heer verrees!' Tijdens deze vrolijke Paasliederen geven we aan elkaar het licht door om ook daarmee uit te beelden dat de duisternis plaats gemaakt heeft voor het licht. Welkom!

En op Paasochtend is het dan alleen maar feest! Na het Paasontbijt vieren we in de kerkzaal de overwinning van het Leven, en van het Licht!

Extra feestelijk wordt het door de openbare geloofsbelijdenis van Elly Kamkes. Al lang is ze nauw betrokken bij de kerk. Ze voelt zich er thuis en de allermeeften kennen haar. In de cantorij en de voorzanggroep zingt ze mee, ze is met regelmaat lector in de kerkdienst, ze bezoekt als lid van de bezoekgroep trouw diverse gemeenteleden - het zijn zomaar enkele voorbeelden waarmee ze haar enthousiasme voor de gemeente en haar liefde tot God tot uiting brengt. Voor haar is nu de tijd gekomen om te midden van de gemeente, in het openbaar, 'ja' te zeggen op haar doop die ze als kind heeft ontvangen, 'ja' te zeggen tegen God, die een onuitroeibare plek in haar leven heeft gekregen. Welkom om het mee te maken, en daardoor ook weer gesterkt te worden in het eigen geloof!

Tot slot



Een goede Veertigdagentijd toegewenst, waarin 'matigen' bij kan dragen aan het welzijn van ons allen. En straks een mooi Paasfeest!

Voor u en jullie allen: een hartelijke groet!!

Gilda Polderman



Afscheid van Hans Kusters als ambtsdrager

Op de Wijkkerkenraad van 9 maart heeft diaken Hans Kusters afscheid genomen als ambtsdrager. Dat heeft hij de afgelopen 50 jaar vaker gedaan, maar dit keer was het definitief. In 1970 werd hij voor het eerst als diaken bevestigd in de Gereformeerde Bethelkerk, vele jaren heeft hij de gemeente gediend als diaken, ouderling en lid van de Commissie van Beheer. Het is niet dat hij het genoeg vindt, maar zijn gezondheid dwingt hem verstandig te zijn, en deze stap te zetten.

Het was emotioneel voor hem en voor ons. Natuurlijk overheerst dankbaarheid voor zo'n lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente en aan God. Tegelijk is ook het een onomkeerbare stap, een mijlpaal, waar we als mens liever niet aan willen. Hans las na zijn afscheidswoord de onderstaande parabel voor, die voor zichzelf spreekt.

Als gemeente hopen we in de kerkdienst van 3 mei aandacht aan zijn afscheid als ambtsdrager te besteden. Hopelijk weten we dan ook meer over onze zoektocht naar versterking van de kerkenraad. In de tussentijd en daarna blijft Hans bereid om te helpen waar dat nodig is.

Parabel voorgelezen door Hans

In een baarmoeder zaten twee baby's.

De ene vroeg aan de ander: 'Geloof jij in leven na de bevalling?'

De ander zei, 'Maar, natuurlijk. Er moet 'iets' zijn na de bevalling. Misschien zijn we hier om ons voor te bereiden op wat hierna komt.'

'Nonsens', zei de eerste. 'Er is geen leven na de bevalling.'

Wat voor leven zou dat zijn?'

De tweede zei, 'Ik weet 't niet, maar er zal in ieder geval meer licht zijn dan hier. Misschien lopen we wel met onze benen en eten we met onze monden. Misschien hebben we andere zintuigen die we nu nog niet snappen.'

De eerste reageerde, 'Dat is absurd! Lopen is onmogelijk. En eten met onze monden? Ridicuur! De navelstreng voorziet ons van voeding en alles wat we nodig hebben. Maar de navelstreng is zo kort. Leven na de bevalling moet dus logischerwijs uitgesloten zijn.'

De tweede volhardde, 'Nou, ik denk dat er iets is en het is anders dan hier binnen.'

Stel dat we de navelstreng niet meer nodig hebben.' Waarop de eerste reageerde, 'Nonsens. En wat dan als er leven zou zijn, waarom is er dan niemand ooit van teruggekomen? Bevalling is het einde van het leven, en in het post-bevallingsstadium is er niets dan donkerte, stilte en de ondergang. Het brengt ons nergens.'

'Ik weet het niet hoor', zei de tweede, 'maar we zullen mama in ieder geval ontmoeten en zij zal voor ons zorgen. 'Mama? Geloof jij echt in mama? Dat is ronduit lachwekkend. Als mama bestaat waar is ze dan nu?'

De tweede zei: 'Ze is overal en om ons heen. We zijn omgeven door haar en we zijn van haar. Het is in haar waar we leven. Zonder haar zou deze wereld niet bestaan.' 'Nou, ik zie haar niet. Dus het is niet meer dan logisch dat ze niet bestaat.' zei de eerste. Waarop de tweede antwoorde, 'Soms, als je stil bent en je je focust en echt, echt goed luistert, kun je haar aanwezigheid voelen en kun je haar liefdevolle stem horen die roept van boven.'

Een bewerking van het origineel van Pablo J. Luis Molinero (1980).



Foto van de maand



Voorjaar

In deze koude en regenachtige maand maart zien we toch dat de natuur in beweging komt. De bomen beginnen uit te botten, bloesem komt te voorschijn, bollenvelden zijn er ineens weer vol kleurrijke schakeringen met tulpen. Lammetjes huppelen weer door de wei, het voorjaar is in aantocht. We verlangen naar een sprankje zon. Sommigen gaan nog even naar een zonnige streek om wat energie en kleur op te doen.

Op het moment van schrijven is er alom beklemming rondom het coronavirus. Ineens staat het bedrijvige leven even stil. Even op de plaats "rust" of "onrust". In China schijnt de virusepidemie over z'n hoogtepunt heen te zijn. Onze kinderen en kleinkinderen hebben in Shanghai 3-4 weken verplicht in hun appartement moeten doorbrengen. Via internet werden de kleintjes de hele dag bezig gehouden met huiswerk. In China krijgen kinderen meer huiswerk mee dan hier in Nederland of Duitsland. Via FaceTime zagen we hen met hun spel in het chinees met elkaar praten en spelen. De allerkleinste van 3 jaar deed daar niet voor onder. Hoewel de scholen nog ruime tijd gesloten blijven, mochten ze deze week weer naar buiten, wat een opluchting. En de zon scheen, ook daar het gevoel van ontluikende lente.

Drie jaar geleden maakten we een fietstocht door het zuiden van China, ongeveer in deze periode. Ook daar het verlangen naar mooi weer. We zagen daar de bloesem tevoorschijn komen in de vorm van prachtige bloemen.

Hierboven een foto van de bloesem van de kapokboom, de bode van de lente in China.

*Met groet,
John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)*



Annemiek Schrijver: 'Ons zwijgen werd een zegen'

2 maart 2020

Annemiek Schrijver deelt een persoonlijk verhaal over haar broer op de intensive care. Stilte kreeg een grote rol in deze periode van haar leven. "Mijn broer kon door de buis in zijn mond niet praten en ons zwijgen werd een zegen in vermomming. Eindelijk mochten we uit onze rollen vallen. Hij droeg een zuurstofmasker en ik deed mijn masker af.."

Heeft verwondering iets weg van verstomming? Dat je bijkans je hand voor je mond moet houden van verwondering. Op die houding heb ik me vaak betrappt toen ik naast het bed van mijn broer op de intensive care zat. Zelf kon hij ook niet veel meer uitbrengen, want hij had een verschrikkelijke buis in zijn mond. Hij was aan het stikken van de longemfyseem. Soms greep hij naar een kladblok en schreef wat op: 'Hoe wonderlijk is dit leven. Als kind moet je je telkens conformeren. Dan word je vijftig en jezelf. Ik krijg het eindelijk allemaal een beetje door en wil aan het leven beginnen. En nu lijkt het op te houden.'

Ja, hoe wonderlijk. In zijn lijf zat geen lucht meer, maar in zijn geest blijkbaar wel. Hij had ruimte voor verwondering. Er was geen spoor van bitterheid. En mij gaf hij alle gelegenheid om stil te vallen bij zijn bed. Soms pakte hij m'n hand en gebaarde dat ik achterover kon gaan zitten. Er hoefde niets meer. Ik zou niet uit zijn genade vallen. Uren brachten we zo samen door.

Zo werd verstomming gaandeweg verstillig. Dat ging niet zonder slag of stoot. Bij mij dan niet. Verschrikkelijke zorgen maakte ik me om mijn broer. Dat hij van de verveling *'langweilig'* schreef hij een keer op z'n kladblok- ongetwijfeld helemaal gek zou worden! Want als we onze dagelijkse afleidingen gedwongen moeten staken, worden we natuurlijk plots geconfronteerd met de tetterende papagaaien in ons hoofd. Hoeveel stemmen vechten in onze geest wel niet om

voorrang! Echo's uit het verleden, vers opgeduikelde, repeterende dogma's, en vlak de tetter van de zorgpapagaai over de toekomst niet uit. Ik vroeg het maar aan hem, of hij zich zorgen maakte. Hij schudde stil van nee.

Maar ook dat legde mijn zorgelijke innerlijke tetteraar nog niet geheel het zwijgen op. Want wat maakte dat beademingsapparaat een herrie aan het hoofd van mijn broer! Dag en nacht

Wat een weldaad is het om te talmen voor je de stilte doorbreekt.

negentig decibel. Ik werd er gek van. Hij niet. Hij wende eraan. Plots drong het tot me door dat iets lawaaierig vinden een oordeel is. Mijn broer was gewend geraakt aan de constante herrie, alsof het eb en vloed van de geruststellende Noordzee uit onze jeugd betrof. Blijkbaar was hij in staat de 'verschrikkelijke' omstandigheden waarin hij zich bevond te aanvaarden. Toen pas durfde ik me echt te ontspannen en gaf ik me over aan de intieme stilte tussen ons.

Soms kwam er een dominee voorbij. Letterlijk dan. Op weg naar een van de andere kamertjes op de intensive care. Maar onze stilte was niet dodelijk, of eenzaam of gedwongen. Mijn broer kon door de buis in zijn mond niet praten en ons zwijgen werd een zegen in vermomming. Eindelijk mochten we uit onze rollen vallen. Hij droeg een zuurstofmasker en ik deed mijn masker af.

Wat volgde was een stilte zo eerbiedig, dat het mij steeds meer moeite kostte die te verlaten of verbreken. Wat een weldaad is het om te talmen voor je de stilte doorbreekt. De oude wijs-

heid zegt natuurlijk niet voor niets: 'Indien het woord dat je gaat uitspreken niet mooier is dan de stilte die je verbreekt, zwijg dan.' Gouden tip.

Die volgden we op. Stilte werd aandacht. Ik wou er bijna mijn schoenen bij uitdoen. Dat had mijn broer al weken geleden gedaan. Voordat hij zijn ziekenhuisbed betrad. De grond waarop wij zaten werd heilige grond. Is stilte slechts aandachtigheid? Mijn broer leerde me te luisteren naar datgene wat hij niet meer zeggen kon. Mijn oren gingen staan naar het onzegbare. Kunnen we vruchtbare bodem worden voor de stilte? Hoe leren we datgene horen wat misschien wel voorbij alle woorden is? Hoe te luisteren naar dat wat niet gezegd kan worden?

Het leven is zo'n mysterie. De stilte sprak het onuitspreekbare. Iets ervan zag ik oplichten in mijn broer. Ons hele leven hadden we onze relatie dicht gekakeld. Uit gewoonte, uit ongemak, uit angst en uit woede. En niet te vergeten uit talent. Woordmensen zijn we. Maar we waren vergeten ons talent losjes in onze rugzak te stoppen. We droegen die gave van het woord als een schild voor ons uit. Nu hoefde dat niet meer. Omdat het niet meer ging. De genade van de leegte deed zich zomaar voor.

En ledigheid bleek helemaal des duivels oorkussen niet te zijn. Waarom is stille meditatie toch zolang geschuwd in de kerk

*Geen woorden, maar stilte.
Geen vragen, maar verwondering.
Geen modulatie maar stillness.*

van onze vaders, hier in de lage landen? Ineens werd het me helend helder wat de kracht van stil gebed is.

Geen woorden, maar stilte. Geen vragen, maar verwondering. Geen modulatie maar stillness.

Als je niet in troebel water roert, wordt het helder. Onze geest en ons gemoed kunnen tot kalmte gebracht worden. Zouden we dan zicht krijgen op onze ware natuur?

Plots moest ik grinniken. Mijn broer keek vragend op. Er kwamen toch weer woorden in me op. Van de dichter Jean Pierre Rawie, toen hij nog jong en woedend was. Ooit ontwaakte hij in het ziekenhuis uit een delirium en dichtte:

*Toen ik na de vertwijfeling en koorts
en lijfelijk onduldbare ellende,
geleidelijk weer aan de wereld wende,
kreeg elk geluid opnieuw iets ongehoords.
In woorden die ik al van kindsbeen kende
herkende ik de ware zin des woords;*

*haast ieder 'en' verborg een 'enzovoorts'
in den beginne nam het woord geen ende.
Maar ik genas en deze roes verdween:
geluiden werden weer gewoon geluiden,
en in wat er gezegd wordt om mij heen
heerst als vanouds dezelfde flauwekul.
Men moet het mij maar niet ten kwade duiden
dat ik mij meer en meer in zwijgen hul.*

Mijn broer grinnikte ook. Voor zover dat nog kon. Hij greep zijn kladblok en schreef: 'Wat zit jij toch boordevol nutteloze informatie. Net als ik.'

Tja. Als iets rijmt en ritme heeft, onthoud ik het. Komt vast van het psalmversje leren. We hebben ze alle honderdvijftig, inclusief alle coupletten, plus de hele catechismus, en de geloofsbelijdenis uit ons hoofd geleerd.

'Had dat zin?' schreef mijn broer. Ik zweeg. Het hijgend hert ligt hier, dacht ik. Maar nog niet aan de jacht ontkomen. Verstomming. Zoveel lijden. Zoveel vechten.

Ik bad in stilte. Moge deze orkaan van een man in het beschutte midden landen. Daar waar het stil is. Daar waar het veilig is. Daar waar hij thuis mag komen.

Mijn gebed werd verhoord. Mijn broer is nu over het lijden heen. Toen hij zijn laatste adem uitblies opende hij zijn vechtende vuisten.

Toen we zijn kist optilden, klonk Bach. Goede muziek is omlijsting van stilte.

Verwonderd, verstomd, maar vooral dankbaar ben ik nu. Dat mijn broer mij het sacrament van de stilte heeft geleerd en meegegeven. Want woorden en daden zonder aandacht en liefde worden rotte bladeren, omdat ze geen vleugels krijgen en geen ruimte scheppen.

Hij zou weer grinniken als hij nu zou lezen dat hij me de Jezus uit onze jeugd heeft teruggegeven: 'Als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden.'

Dat zal ik niet meer doen.

'Beloofd is beloofd', zie ik hem op zijn kladblok kalken.

Paasontbijt

Voorafgaand aan de kerkdienst op 1^e Paasdag



Wanneer: 1^e Paasdag, zondag 12 april
Voor wie: Alle leeftijden
Waar: In het dienstencentrum naast de Dorpskerk
Tijd: Aanvang 08.30 uur

Graag uw aanmelding (voor 8 april) via e-mail:
joyce.schipper@ziggo.nl
Contactpersoon: Joyce Schipper-Out (06-18192077)
(vrijwillige bijdrage na afloop)

Opschonen van het archief vordert!



U kunt zich misschien nog herinneren dat ik al eens verslag heb gedaan van de archiefwerkzaamheden van een groepje vrijwilligers. Op de

'hobbyzolder' van de Dorpskerk zijn we druk bezig om de vele ordners, mappen en dozen door te werken met papieren dossiers van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velsbroek.

Inmiddels hebben we met het Noord-Hollands Archief (NHA) afspraken gemaakt over de indeling van deze drie archieven. We hopen op korte termijn het archief van de Hervormde Gemeente naar Haarlem te kunnen brengen. Daar ligt al het grootste gedeelte, vanaf 1844, maar van de periode 1975 tot aan de federatie in 1998, zijn er nog heel wat aanvullingen gevonden. Het NHA gaat deze aanvulling dan opnemen als aanvulling van het ouder archief.

Daarom ook een oproep aan met name oud-bestuurders van de Hervormde Gemeente: als u nog persoonlijke archieven thuis hebt met kerkelijke stukken, dan komen we die graag bij u ophalen. Het is altijd mogelijk dat daar nog dossiers tussen zitten, dat we nog niet hebben. En als we een document al wel hebben, dan zorgen wij ervoor dat dit wordt vernietigd en afgevoerd.

Gerrit Out

Pasen, wordt thuis ontbijten



75 JAAAR VR1JHEID

EN DE MEREL ZINGT

Ter gelegenheid van de herdenking van onze bevrijding vijftienzeventig jaar geleden, is een eerder uitgegeven boek van mij opnieuw uitgegeven, ingekort en aangevuld met verhalen over ontmoetingen met mensen die ternauwernood de oorlog hebben overleefd. Hoe kijken zij op die oorlog terug en hoe geven ze hun leven een nieuwe betekenis? Enkele Joden, een paar Duitsers, een verzetsvrouw, kinderen van ouders die in het verzet zaten en gevangengenomen werden, gedood of in een strafkamp stierven van ontbering.

De illustratie op de voorkant verwijst naar Pasen. Tussen de grafstenen schiet een plant omhoog, de knoppen zijn gebarsten en er verschijnen vrolijke blaadjes. Het symboliseert het 'ja' van God tegen de levensweg van Jezus en zijn solidariteit tot in de dood met de in zijn tijd schijnbaar nutteloze mensen, in wie hij echter God aanwezig zag. Tegelijk is dat 'ja' van God tegen Jezus een oproep aan ons om degenen in onze tijd die niet voldoen aan de gangbare norm of hoe dan ook getroffen zijn door de donkere kant van het bestaan, de schijnbare losers, te durven zien als vindplaatsen van God. Daarover zingt de merel.



Het boek telt 256 pagina's en is in de boekhandel verkrijgbaar voor 21,90 Euro. Wie het van mij wil kopen betaalt 19,90 Euro.

Roel Pomp

Van de Diaconie

Collecte-opbrengsten in de maand januari:

	Dorpskerk	Kruispunt
Diaconie	204,30	183,00
Missionair Werk	140,20	103,45
Jeugdwerk PKN	73,70	101,90
Kerk	345,58	309,50

De diaconale Kerstactie die wij in december/januari weer hebben gehad, heeft het mooie bedrag van ruim € 3.430 opgebracht. Wij zijn dan ook blij dat we de Voedselbank Velsen, Stem in de Stad in Haarlem, het Inloophuis Kennemerland in Santpoort en DSG De Sluis in Zaanstad ieder € 860 kunnen doneren.

De speciale diaconale collecte die we op zondag 16 februari hebben gehouden voor het Ronald McDonald Emma Huis in

Amsterdam heeft bijna € 360 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!

Op zondag 8 maart is er in het Kruispunt een maaltijd gehouden. Deze maaltijd was voor gemeenteleden en Statushouders. Er hebben zich tot op 6 maart jl. ongeveer 70 deelnemers gemeld.

In het volgende kerkblad meer over hoe het geweest is.

*Met een hartelijke groet namens alle diakenen,
Hans kosters*

Groene stappen, samen een Groene Kerk



Door Armande van Doesburg

Groene stappen & duurzaamheid staan voor keuzes die te maken hebben met bewustwording van, goed zorgen voor en de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander en de planeet met al wat daarop leeft. In de bijbel komt dat vaak terug. Kijk maar eens in de Groene Bijbel waar alle teksten die hier mee te maken hebben groen gearceerd zijn. Welke stappen kun jezelf maken die bijdragen aan dit rentmeesterschap en zorgen voor een florierende planeet? In deze maandelijkse column staan we daarbij stil...

Werkgroep Groene Kerk

De werkgroep probeert laagdrempelig gemeenteleden te stimuleren in de bewustwording van duurzaamheid toepassen in je dagelijks leven. Op dit moment organiseren we een aantal groene lezingen van 30 minuten na de dienst en het koffie drinken om de maand op zondag. Op 26 april organiseren we een lezing over duurzaamheid & kleding in het Kruispunt. Hoe kan je duurzaam met kleding omgaan en wat is duurzame kleding? Het prachtige initiatief van de kerk met de kledingbeurs en trouwe vrijwilligers zijn aanwezig met rekken kleding en vertellen wat zij doen. Dus wees erbij!

Groene inspiratie uit de buurt: Van puinhoop naar paradijs

Ooit was het Landje van De Boer de bloeiende kwekerij van de gebroeders De Boer. Maar toen de laatste broer in 2006 overleed, was het terrein verwaarloosd en vervallen. Elbrich Fennema, Anneke van der Werff en Leontine Trijber, drie tuiniers die alle drie een volkstuin hadden bij de naastgelegen volkstuinvereniging Buytentwist, zagen mogelijkheden om hier een zinnenprikkelende, inspirerende, smakelijke, educatieve, ontspannende, ecologische, gemeenschappelijke pluk- en proeftuin van te maken. In 2007 werd Stichting Landje van De Boer opgericht. In 2008 heeft de Stichting de grond aangekocht. In de jaren die volgden is met vereende krachten en

vereende middelen de metamorfose van puinhoop tot paradijs gerealiseerd.

Stichting Landje van De Boer ziet het vanaf zijn prille begin als haar taak om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met, en te laten genieten van, groene genoegens. Daartoe houdt Stichting Landje van De Boer een prachtige tuin in stand met vergeten groenten, kruiden, een boomgaard, bloemenborders, heesters en bomen. Dat lukt dankzij de inzet van vrijwilligers. Om de genoegens van de tuin te delen organiseert het Landje van De Boer workshops, aanschuifmaaltijden, kooklessen. Op deze manier is het Landje een plek voor ontmoeting, voor het delen van kennis, voor inspiratie en voor experiment.

Uiteraard hanteert het Landje van De Boer de principes van het 'natuurlijk tuinieren', dat wil zeggen gifvrij en met zoveel mogelijk gesloten kringlopen. Ook ziet het Landje het als haar taak om het bewustzijn over natuurlijke kringlopen te vergroten, low-waste praktijken bekendheid te geven en voedselkilometers te verminderen. En dat zo laagdrempelig, aantrekkelijk, inspirerend en smakelijk mogelijk.

Leuk om te steunen:

Het Landje van De Boer is een onafhankelijke, ongesubsidieerde stichting die zelf haar broek op moet houden. Je kunt het Landje financieel ondersteunen door Vriend van het Landje te worden. Stichting Landje van De Boer is door de fiscus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Leuk om aan deel te nemen:

kijk voor meer info op de site landjevandeboer.nl/agenda/

- 4 april; begin een moestuin
- 14 april; kookles aziatisch, maar dan vegan
- 16 april; lunch uit de tuin
- 9 mei; bij-watch leren over de wonderwereld van de bijen
- 8 mei; ontbijt & snacks, maar dan vegan

Contact:

Stichting Landje van De Boer, Bloemendaalseweg 183, 2051 GA Bloemendaal, info@landjevandeboer.nl. Geraadpleegde bron & gedeelten van de website: Landje van De Boer



Iedere maand organiseert de Kindernevendienst van de Protestantse Gemeente Santpoort:

Kinderkerk

Een kerkdienst speciaal voor kinderen

Luisteren naar
bijbelverhalen

Bidden

Zingen

Knutselen en spelen



Wanneer: 5 apr – 7 juni (3 mei niet i.v.m. vakantie!)
Waar: In het dienstencentrum naast de Dorpskerk
Tijd: Aanvang 10.00 uur

De kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de Dorpskerk.
Op de overige zondagen is er 'gewone' kindernevendienst
(behalve op de laatste zondag van de maand)

Heb je vragen, of wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de kindernevendienst? Stuur dan een mail naar:
kindernevendienst.santpoort@gmail.com

40-dagen kijktafel

De kijktafel staat al weer een paar weken in de kerk. Martine heeft er weer iets moois van gemaakt! Op Palmzondag gaan we uiteraard weer mooie Palmpasestokken maken. We beginnen dan om 9.45 uur in de bovenruimte van de kerk. Als er nog stokken zijn van vorig jaar dan is het handig om die weer mee te nemen.

Op de Paasmorgen organiseer ik weer een Paasontbijt. Jong en oud is van harte welkom vanaf 8.30 uur. Wel graag even bij mij aanmelden.

Let op! Op de volgende zondagen is er **geen kindernevendienst!** 29 mrt - 26 apr - 3 mei - 24 mei - 31 mei (misschien wel, weten we nog niet zeker) en 28 juni.

Lebjib

Ook in 2020 gaan ds. Gilda Polderman en ik verder met Lebjib. We gaan nog vier avonden organiseren met als thema 'Christendom'. Dan hebben we alle drie de monotheïstische religies gehad. Inmiddels hebben Gilda en ik al de eerste voorbereidingen doorgesproken, de avonden zijn: 1, 8 en 15 april. Er is natuurlijk altijd nog plek voor meer tieners, ook uit Velsbroek.

Tot ziens!

Joyce Schipper-Out

06-18192077 of via joyce.schipper@ziggo.nl





De maandelijkse column van
ds. Peter Verhoeff
Classispredikant Protestantse Kerk
Classis Noord-Holland

100 km/u

vr 28 feb 2020

Bijna 8 jaar geleden schreef ik over hetzelfde onderwerp ook een column. In september 2012 werd de maximumsnelheid op een aantal wegen verhoogd. De Telegraaf kraaide victorie: '130 km, A2, we komen er aan!!!' Met drie uitroepetekens inderdaad. Deze maand wordt het allemaal weer teruggedraaid. De stikstofcrisis heeft duidelijk gemaakt dat 130 echt niet meer kan.

Eerst maar eens dat laatste, de noodzaak. Ik heb geen zin in discussies over microgrammen stikstof per kubieke meter lucht of zoiets. Voor we het weten staan er trekkers (of auto's dus) bij het RIVM voor de deur. En we voelen allemaal op ons klompen aan dat ook onze auto's bijdragen aan de ontstane problemen. We zullen rijden dus moeten beperken. Inderdaad: de trein in, of elektrisch rijden. Toch levert minder snel rijden ook al een bijdrage. Ook nu weer, ik ga niet met u in discussie over cijfertjes. Maar alle onderzoek wijst uit: minder snel rijden, dat helpt. Ik vraag me dan ook af waarom in hemelsnaam 100 km/u alleen geldt van 6 tot 19 uur. Stoten auto's in het donker minder narigheid uit?

Maar nu iets anders. Want toen de verlaging van de maximumsnelheid afgelopen najaar werd aangekondigd stak er een stormpje van protest op. Niet zo heel groot, en het stormpje ging beter liggen dan de stormen van de afgelopen februari-maand, maar toch. Ik voorspel dan ook dat als 100 km/u echt effectief wordt dezelfde stemmen zullen klinken. De een roept verontwaardigd over het beknotten van vrijheid. Een tweede vraagt zich boos af waarom we dan snelwegen hebben aangelegd zo breed als voetbalvelden lang zijn. En weer een ander knarsetandt dat je zo nóóit aankomt.



Dat laatste is aantoonbaar onjuist. Toen ik 11 jaar geleden een functie kreeg waardoor ik meer moest gaan rijden, heb ik direct besloten dat 100 km/u mijn eigen max zou zijn. Op de kippeneindjes die je in Nederland rijdt, scheelt dat hoogstens een paar minuten per rit. Persoonlijk door mij uitgezocht, geen discussie over nodig. Er is dus iets anders aan de hand. Het gevoel hard te moeten rijden zit niet in de km/u of in de minuten dat we er eerder zijn, maar in ons hoofd. Ik denk dat dat veel te maken heeft met die permanente onrust in ons. Want daar, bij onze volgende afspraak, daar gaat het gebeuren. Of thuis, daar zal ik eindelijk tot rust kunnen komen. Achter de horizon waar altijd de zon schijnt, daar is het leuk. En anders aan de overkant, waar het gras groener is. Daar moet ik heen. En snel ook.

De ziekte van deze tijd is onze opgejaagdheid, en die genees je niet met welke maximumsnelheid dan ook. Zelfs niet zónder maximumsnelheid. Het zal duidelijk zijn: ik ben voor die 100 km/u. Maar laat de minister er langs de weg nog een paar borden bij zetten. 'Rustig aan'. 'Denk om je hart'. Het is niet daar, het is hier'. 'De haaststrook is gesloten'. En elk bord - inderdaad - met drie uitroepetekens. !!!

Mannenkoor zoekt zangers

26 mannenstemmen, verdeeld over 4 stemgroepen, vormen samen het Christelijk Mannenkoor IJmuiden.

De leden komen niet alleen uit IJmuiden, maar ook uit omliggende gemeentes, een enkeling zelfs uit Alkmaar en Amsterdam. Met deze groep is het iedere donderdagavond beregezellig! Maar dat niet alleen, de mannen komen om te zingen, dus wordt er ook serieus geoefend op mooie muziekwerken, ook eigentijdse, met een religieus karakter.

Het koor staat al enkele jaren onder enthousiaste leiding van Ary Rijke.

We zijn op zoek naar mannen die het leuk lijkt om te zingen bij dit koor.

Kun je zingen? Of wil je dit leren? Twijfel je al een tijdje om langs te komen?

Kom toch eens de geweldige sfeer proeven. Iedere donderdagavond kan dat vanaf 20.00 uur in de Petrazaal (Spaarnestraat 6) in IJmuiden. Voor meer info www.cmij.nl

Uw bijdrage voor het kerkblad voor dit jaar

Met dit kerkblad heeft u een envelop ontvangen met het jaarlijkse verzoek voor een vrijwillige bijdrage voor het kerkblad. Het College van Kerkrentmeesters en de redactie van het kerkblad zijn elk jaar blij met de financiële steun die we van u ontvangen. Want dat maakt het mogelijk om door te gaan met ons kleurige magazine. Langzamerhand wordt het aantal bladen dat we moeten laten drukken minder, wat ook komt doordat er inmiddels ruim 70 bladen via de e-mail worden verstuurd. Maar steeds slaagt de redactie erin om samen met de copy-aanleveraars een blad te maken dat de moeite van het lezen waard is!

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. Ook dit jaar vragen we weer € 13. Als u via het internet bankiert wilt u dan alstublieft het 16-cijferige nummer dat op de acceptgiro staat, erbij vermelden?

Namens het CvK, Gerrit Out

Bijbelleesrooster 27 maart tot 24 april

Maart			
vrijdag	27 maart	Exodus 9:13-35	Na hagel komt ... nog steeds verzet
zaterdag	28 maart	Exodus 10:1-20	Kaalslag
zondag	29 maart	Exodus 10:21-11:10	De laatste slag
maandag	30 maart	Psalms 130	Door een diep dal
dinsdag	31 maart	Exodus 12:1-13	Nieuwjaar
April			
woensdag	1 april	Exodus 12:14-28	De vooravond van de bevrijding
donderdag	2 april	Exodus 12:29-42	Voorbij
vrijdag	3 april	Exodus 12:43-51	Feestregels
zaterdag	4 april	Exodus 13:1-16	Gedenken en vooruitzien
zondag	5 april	Matteüs 21:1-17	Kinderdienst
maandag	6 april	Exodus 13:17-14:14	Gods weg
dinsdag	7 april	Exodus 14:15-31	Recht door zee
woensdag	8 april	Matteüs 26:1-16	Tot elke prijs
donderdag	9 april	Matteüs 26:17-75	Gevangen om te bevrijden
vrijdag	10 april	Matteüs 27:1-56	Cruciaal
zaterdag	11 april	Matteüs 27:57-66	Veiligheidsmaatregel
zondag	12 april	Matteüs 28:1-7	Beving
maandag	13 april	Matteüs 28:8-15	Wat is waarheid?
dinsdag	14 april	Exodus 15:1-21	Zingende broeders en zusters
woensdag	15 april	Exodus 15:22-27	Bitter en zoet
donderdag	16 april	Exodus 16:1-20	Verlangen naar de vleespotten van Egypte
vrijdag	17 april	Exodus 16:21-36	Neem, eet
zaterdag	18 april	Psalms 111	Daadkracht
zondag	19 april	Prediker 9:1-10	Optimisme?
maandag	20 april	Prediker 9:11-18	Schijn bedriegt
dinsdag	21 april	Prediker 10:1-11	Blijf kalm
woensdag	22 april	Prediker 10:12-20	Leef bewust
donderdag	23 april	Prediker 11:1-10	Zet niet alles op één kaart

E-mailadressen

Met het bericht over de sluiting van de beide wijkkerken in verband met COVID-19 (coronavirus) zijn veel gemeenteleden via een e-mail direct bereikt kunnen worden. Echter, niet van alle geregistreerde leden is bij ons een e-mailadres bekend, dus zij zijn ofwel gebeld of hebben hopelijk op een andere wijze het bericht te horen of te lezen gekregen.

Nu weten we dat niet iedereen, voornamelijk de ouderen onder ons, een e-mailadres hebben. Maar wellicht zijn er wel contactpersonen die in dit soort gevallen via een e-mail bereikt kunnen worden. Dus de vraag is, indien u nog geen e-mailadres aan ons bekend heeft gesteld, of u dat mogelijk alsnog zou willen of kunnen doen? U kunt dat vervolgens doen door met het e-mailadres dat u aan ons bekend zou willen stellen een e-mail te sturen naar: kerkburo@pg-spvb.nl. Geef daarbij dan aan of u wel of niet wilt dat het e-mailadres gebruikt

wordt voor algemene berichten of dat het alleen gebruikt mag worden voor zeer dringende zaken.

Overigens zijn er ook leden waarvan wij wel een e-mailadres hebben, maar waarvan dat adres inmiddels is gewijzigd. Mocht dat zo zijn, dan zouden we graag op dezelfde wijze zoals hierboven aangegeven uw nieuwe emailadres ontvangen. Ook als u niet zeker bent of u ooit uw e-mailadres aan ons heeft doorgegeven.

Tot slot: wij zijn gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). Dit betekent dat wij uw gegevens alleen voor informatieverkeer tussen ons en u zullen gebruiken en dus niet doorgeven aan anderen.

*Ruud Hirdes, Ledenadministrateur
Kerkelijk Bureau*

BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds **HEERLIJK GEBAK**

BOEKELAAR
beauty & wellness



Schoonheidssalon | Massages | Huidverbetering | Ontharing
| Gezichtsbehandelingen www.beauty-wellnessboekelaar.nl
| Terrasweg 39K, Santpoort noord | 06-33373598



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

DONKEN
Liftadvies

R.J.H. (Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6
1991 HS Velsersbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties • roltrappen • rolpaden • gevelonderhoud

LUVU Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
waar u verzekerd bent



Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begraving of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

Saskia M. E. van het Schip



natuurgeneskundig fytotherapeut

Je wilt je beter gaan voelen?
Dat kan, op eigen kracht, met hulp van
kruiden! Voor jong en oud.
<https://www.krachtmetkruiden.nl>
Voor inzicht in het waarom van je klachten.
Voor meer grip op je gezondheid.
Neem contact op voor het (gratis)
kennismakingsgesprek: 06-120 49 774



Een lichaam vrij van
body stress is energiek en
functioneert optimaal!

Body Stress Release Velsen

Joyce van der Stoop
Burgemeester Weertsplantsoen 110 (1ste etage)
2071 PK Santpoort-Noord
06 13 92 18 40
info@bsrvelsen.nl

Vanwege de zachte be-
nadering is BSR Velsen
geschikt voor iedereen
- van pasgeboren
baby's tot ouderen, voor
mensen in iedere
gezondheidstoestand.



BODY STRESS RELEASE

Body Stress Release (BSR) is een
gezondheidstechniek die het lichaam
in staat stelt haar zelfhelende
vermogen optimaal te benutten.

BSR helpt het lichaam om vastgezette
spierspanning (bodystress) los te laten.

op weg
naar herstel!

ChristenUnie
Geef geloof een stem

Bestuur en Fractie van de ChristenUnie IJmond wensen u een in elk
opzicht gezegend 2020.

Bent u geïnteresseerd in het werk van de CU in Velsen dan vindt u
informatie op <https://ijmond.christenunie.nl>

Uiteraard verwelkomen wij u graag als lid van de ChristenUnie. En actief
worden binnen de Fractie danwel het Bestuur is zeker mogelijk.

Neem gerust contact met ons op.

Reijer Kooij (voorzitter Bestuur)

M 0630327770

Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid



- *Specialisten in luisteren en vertalen van wensen*
- *Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid*
- *Experts in gespreksvoering terminale situaties*
- *Begeleiding met oog voor detail en eigenheid*
- *Dichtbij wanneer nodig, op afstand als het kan*
- *24/7 bereikbaar voor u*

06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl   



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



Verbouwing ♦ Uitbouw ♦ Onderhoud
Dakopbouw ♦ Meerpuntsluiting
Inbraakpreventie

J.J. Kat Timmerwerken,
tel. 06 46 26 10 45, Velsbroek

BOUDESTEIJN B.V.

- * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- * OVERZEEVERPAKKINGEN
- * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- “DOE-HET-ZELF” VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD
023 538 24 42
VERHUIZERS

Pletting Consultancy

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:

- **Administraties (zzp en particulier)**
- **Belastingzaken en -advies**
- **Training & Educatie**



JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond
Partner van DELA

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl



Algemeen

Kruispunt



Velsbroek

Protestantse
Gemeente



Dorpskerk
Santpoort

Kerkdiensten

29 mrt – 19 apr **Geen diensten, wel online te volgen:**

Dorpskerk: www.dorpskerksantpoort.nl

Kruispunt: www.kerkdienstgemist.nl

5 apr Dorpskerk 10.00 Mw. ds. G. Polderman
Kruispunt 9.30 Mw. ds. M.E. Vonkeman

6,7+8 apr Dorpskerk 19:30 Vespers

9 apr Witte donderdag

Dorpskerk 19.30 Ds. J.J. Suurmond HA

Kruispunt 19.30 Mw. ds. M.E. Vonkeman HA

10 apr Goede vrijdag

Dorpskerk 19.30 Ds. J. Kubacki

Kruispunt 19.30 Mw. ds. M.E. Vonkeman

11 apr Stille zaterdag

Dorpskerk 21.00 Mw. ds. G. Polderman

Kruispunt 21.00 Mw. ds. M.E. Vonkeman HA

12 apr Pasen

Dorpskerk 10.00 Mw. ds. G. Polderman

Kruispunt 10.00 Mw. ds. M.E. Vonkeman

19 apr Dorpskerk 10.00 Ds. J. Seeleman

Kruispunt 9.30 Ds. B. de Boer

Adressen

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: vacature

Scriba: mw. Y. Kruisselbrink e: scribasantpoortvelsbroek@gmail.com p/a Zon Bastion 3, 1991PK Velsbroek.

KERKELIJK BUREAU

dhr. R. Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl

FINANCIËLE BEHEER

Voorzitter: dhr. G. Out e: voorzittercvk@gmail.com

Penningmeester: dhr. H. van Alten

e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl.

Administratie: dhr. T. Zondag t: 023 5386064

e: t.zondag@quicknet.nl.

Secretaris: dhr. W. Passchier

e: scribaatcvk@gmail.com.

Post (declaraties enz): kerkelijk bureau.

Bank: NL37INGB0000119246 tnv Protestantse Gemeente Santpoort-Velsbroek.

DIACONIE

Voorzitter: dhr. J. Kusters t: 023 5377422

e: hanskusters@hetnet.nl.

Secr.: dhr. H. Wagenaar e: heine.wagenaar@planet.nl.

Penningmeester: dhr. J. Bothof t: 023 5375923

e: jan.bothof@gmail.com.

Bank: NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.

Santpoort-Velsbroek. Post kerkelijk bureau.

KERK IN ACTIE

Interne contacten: dhr. M.E. Beskers,

e: m.beskers@ziggo.nl of

mw. H.L.M. Vink-Postema, e: vinkpostema@ziggo.nl;

Penningmeester: dhr. H. Westerhoud t: 06 13057663 IBAN-
nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.

Diaconie Prot Gem Santpoort Velsbroek inzake ZWO.

Bijbelleerooster staat op pagina 23.

Bloemengroet

29 maart Karin v.d. Ketterij

5 april Heleen v. Alten

12 april Margriet v. Herk

19 april Magda v.d. Hout

26 april Els Zijl

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan een dag van tevoren naar een van de twee contactpersonen dhr. Ton Zaal 023 5374896 of dhr. Bart Kaptein 023 5388835

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. H. Heinink-Griffioen, Dammersboog 136, 1991XT

Velsbroek e: voorzitterwkehinink@gmail.com.

Scriba: dhr. Adriaan Rensen,

e: ScribaatVelsbroek@gmail.com.

KERKGEBOUW Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek t: 023 5374678

JEUGDWERK Kruispunt

Penningmeester: dhr. Johan Hennipman,

t: 06-29083235 e: johan@hennipman.nl

BEHEER

Dhr. W.P. Meesters, Galle Promenade 194,

1991WJ Velsbroek t: 023 5373281.

PREDIKANT

Mw. ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30,

1991SK Velsbroek t: 023 8223720

e: mariannevonkeman@gmail.com.

BEZOEKCOÖRDINATOREN

Mw. Margriet van Herk t: 023 5387796

e: margriev.herk@gmail.com.

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Jan Bothof, Henk Binnendijk en Erik van der Kooij, Wijnoldy

Daniëlslaan 9, 2082HA Santpoort Zuid t: 023 5386827 of

06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen?

Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 4 t/m donderdag 9 april 2020

verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

Vertrouenspersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u contact opnemen met ds. René van der Rijst (voor de wijk Velsbroek) via e-mail: renevanderijst@kpnplanet.nl of telefoon 023 - 529 94 50 of ds. Juup van Werkhoven (voor de wijk Santpoort), e-mail: juupwvorkhoven@gmail.com of telefoon: 06 - 2304 2861. Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor handreikingen en een protocol.

Bezoekteams

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg mw. Diny Markerink
t: 023 5376816
- 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg mw. Fija Borst t: 023 5375071
- 3 Santpoort Zuid mw. Aly Tijssen t: 023 5491282

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

Alle diensten zijn vervallen.

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)

Alle diensten zijn vervallen.

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146, 1991GB

Velsbroek e: martine-roomer@hotmail.com, t: 06

24999968.

Scriba: mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993

e: scribasantpoort@gmail.com

Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort Noord.

KERKGEBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedélaan 65-67, Ontmoetingscentrum

t: 023 5378820

BEHEERDER

Trees van Gastel, e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl,

t: 023-5378820

PREDIKANT

Mw. ds. Gilda Polderman, Ramplaan 86, 2015 GZ Haarlem

t: 023-5834656 en 06 43715888

e: gildapolderman@planet.nl.

ORGANIST EN DIRIGENT CANTORIJ

Mw. Elina Keijzer t: 072 5120528 Lyceumstraat 51,

1814BR Alkmaar e: keijzerelina@gmail.com.